

Uitnodiging



Bach Cantates Vlaardingen

25 jaar geleden, tijdens het winterseizoen 1994-1995, werd in de Grote Kerk van Vlaardingen de cantate 'Wachet auf, ruft uns die Stimme' van Johann Sebastian Bach in een daarvoor belegde cantatedienst uitgevoerd. Deze 1^e cantate uitvoering is in de loop der jaren uitgegroeid tot een traditie van vier cantatediensten per jaar, die haar vaste plaats heeft in de klassieke muziekcultuur in Vlaardingen. De cantates worden sinds 2015 uitgevoerd in de Bethelkerk aan de Burgemeester Verkadesingel onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost, in samenwerking met de Stichting Cantates Vlaardingen. In mei a.s. wordt aan het feestelijke jubileum extra aandacht geschonken door een tweetal bijzondere bijeenkomsten in de Bethelkerk, waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Donderdag 14 mei 2020 - 20:00 uur

(inloop vanaf 19:30 uur)

Thema-avond Bach Cantates
onder leiding van Jos van Veldhoven,
voormalig leider Nederlandse Bach Vereniging
onderwerp:

"Hoe voerde Bach nu eigenlijk zèlf zijn muziek uit in zijn kerk in Leipzig?"

Jos van Veldhoven zal uitgebreid ingaan op de cantates, de uitvoeringspraktijk en -omstandigheden en speciaal op het 'Himmelfahrts-oratorium', het geheel ondersteund door beeld- en geluidsfragmenten. Ook zal er een 'vragenuurtje' zijn.

Zondag 24 mei 2020 – 17:00 uur

Cantatedienst met het 'Himmelfahrts-oratorium' BWV 11

'Lobet Gott in seinen Reichen'

onder leiding van Bas van Houte, dirigent

Medewerkenden:

Mariët Kaasschieter (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt),

Adrian Fernandes (tenor), Johannes Vermeer (bas)

Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam

Barokensemble Collegium Delft

Arjen Leistra (orgel en continuo)

Voorganger: ds. Guus Fröberg

